

Studiedag over kerk en strafrecht

Wat vindt de kerk van de roep om verharding van het strafrecht? Over die vraag organiseren het Bezinningscentrum van de Protestantse Kerk en het Centrum voor Justitiepastoraat op 26 november een studiedag. Met het oog daarop is ook het nieuwste nummer van *Festus*, forum voor samenlevingsvragen van de Protestantse Kerk, aan dit thema gewijd.

Spagaat

Bij de wetgever en in de rechtszaal is steeds meer oog gekomen voor de persoonlijke omstandigheden van daders. Ook justitiepastoraat en reclassering zijn erop uit om de overtreders achter zijn daad vandaan te halen. De mens valt immers niet samen met zijn daden? Aan de andere kant: is de humanisering van het strafrecht niet te ver doorgeschoten?

Er wordt er nog recht gedaan aan de gevoelens van slachtoffers als de daad min of meer verdwijnt achter de persoon van de dader? In de samenleving klinkt een luide roep om misdadigers strenger te straffen. Degenen die zich inzetten voor een humane bejegening van de daders belanden daardoor niet zelden in een spagaat. Hun werk staat haaks op de verharding van het maatschappelijke klimaat rond misdaad en straf. De kerk heeft oog voor slachtoffers en daders. Wat is haar positie in dit maatschappelijke debat?



De studiedag is bedoeld voor ambtsdragers en gemeenteleden van Kerken met Stip, predikanten, werkenden en vrijwilligers in justitiepastoraat en reclassering en verder voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema. Sprekers: drs. Jan D.W. Eerbeek (hoofd justitiepredikant), dr. Jacques A.A.C. Claesens (Universiteit van Maastricht) prof. dr. Jan J.M van Dijk (Instituut voor Victimologie, Universiteit van Tilburg), mw. ds. Anne Kooi (diaconaal centrum gevangenispastoraat te Haarlem)

Aanmelding

Tijd en plaats: vrijdag 26 november 2010 van 14.00-17.00 uur in Conferentiecentrum Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn. Kosten: € 25,- (gratis voor abonnees op *Festus*). Betaling via incasso (bij aanmelding) of aan de zaal. Aanmelding digitaal via www.pkn.nl/pcte per e-mail via info.bezinningscentrum@pkn.nl, of telefonisch via tel. (030) 880 15 60. •

Het nieuwe nummer van Festus

In het nieuwe themanummer van *Festus* over misdaad en straf wordt niet alleen de vraag gesteld of de veiligheid van de samenleving is gediend met het ballen van de vuist in het strafrecht. Ook de morele vragen die de Bijbel oproept over de mens en het kwaad komen aan de orde. Het nummer verschijnt op 15 november 2010. Prijs per nummer € 15,-, jaarabonnement (2 nummers) € 25,-. *Festus* nr. 2 (november 2010), bestellingen: www.boekencentrumtijdschriften.nl > Overzicht > Festus), mail naar abonnementen@boekencentrum.nl of bel: (079) 362 86 28.

BEZINNING

Kerk informatie
26 november 2010 | 9